

En kæmpe er fældet :(

Store Peter, Tordenskjold, Bob The Builder eller Schmidt-Jensen í

- kært barn har mange navne, og NP var afholdt af os, der kendte ham som nabo, ven, arkitekt, partner, formand for Ørslevkloster IF, på skolen og i alle de utallige andre sammenhænge, han virkede i.

Aktiv, energisk og nærværende var han, vild og rummelig, parat til både fest og alvor, højrøstet og hjertelig, selvsikker og ydmyg ...

- altid åben for nye projekter og kreative ideer, enten det var små forandringer i hjemmet eller store visioner for vores lokalområde, som han elskede og lagde mange kræfter i at udvikle og forbedre.

NP stod for gummistøvlekast, fyrværkeri, norske tømmerkævler og livet i den store og rige familie med hjemmet som midtpunkt.

Vores børn gik i klasse og utallige er de møder, fester, koncerter, Skt. Hans-bål, julearrangementer mm., vi har deltaget i sammen.

Store Peters store hjerte holdt pludselig op med at slå en kold og mørk vinternat - og tirsdag 12. januar blev trøstesløs og regnfuld, mens tiden stod stille og ordene blev stumme, da vi hørte om det.

Tordenskjold faldt - ikke i kamp mod sørøvere, men på jagt efter tyveknægte på flugt i en bil - i sandhed en hædersmand værdigt!

Vore tanker strømmer nu imod Hejlskov og prøver at omslutte jer, stærke og tålmodige Bjørg, alle I børn og ukuelige farmor Ketty ...

- må I finde styrke i jeres fantastiske families fine sammenhold og mod og vilje til at fortsætte livet i NP's store og stærke ånd!

Æret være Store Peters minde



